

« God heeft de wereld zo lief,
dat Hij zijn enige zoon gaf,
om allen die in Hem geloven
het eeuwige leven te schenken ». Jo. 3, 16.



**VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER**

LEO VAN OORTEGEM

weduwnaar van **Emilie VAN DE MERGEL**,

geboren te Elst op 20 augustus 1885 en
er zacht ontslapen op 21 december 1978,
gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Meer dan 90 aar heeft hij geleefd, voor
het merendeel harde jaren : nu is voor hem
de verlossing uit het lijden en de beloning
naar zijn goede verdiensten aangebroken.

Drie dagen na zijn dood lazen we in de
dageraadsmis van Kerstdag : de goedheid en
de menslievendheid van God is op aarde
verschenen om erfgenamen te worden van
het eeuwige leven. Die goedheid en mens-
lievendheid liet Leo uitstralen in Zijn omge-
ving. Zijn eerlijke goedheid en gulhartig op-
timisme werkten aanstekelijk. Het verlies van
vier kinderen bij de geboorte en de vroeg-
tijdige dood van zijn vrouw kon zijn levens-
en werklust niet doven. Na onverdroten ar-
beid voor de maalderij, op het veld, in de

stal en bij vrienden is hij na een lang le-
ven uitgegaan als een kaarske.

Heer God, wij danken U om al het goede
en blijde dat deze mens heeft doorgegeven
en smeken om hem het eeuwige licht en de
eeuwige rust te geven.

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren, uw begrip en goede zorgen deden me
deugd. Duizendmaal dank om de goede op-
pas en de menige bezoeken, ook van buren
en vrienden, Zorgt verder voor elkaar om de
wet der liefde te vervullen. Tot blij weer-
zien.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn geest en mijn leven.

De families Van Oortegem, Van De Mergel,
Lodens, De Lange,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel