

Indien ik met Christus geleden heb, zal ik met Hem in de glorie komen.



Bid voor de Ziel

van Mejuffer

MARIA-EMMA VAN OORTEGEM

geboren te Elst den 14 September 1883, en er godvruchtig overleden den 2 Mei 1952, bediend van de H.H. Sacramenten en den pauselijken zegen.



In Christus heeft de hoop op de zalige verrijzenis ons tegengestraald... want voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven veranderd, niet weggenomen en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in puin valt, wordt er 'n eeuwige woon bereid in den Hemel. (Pref. der mis.)

De achtbare overledene was eenvoudig en rechtschape van levenswandel, minzaam en dienstvaardig voor haar omgeving. In haar christen geloof wist zij den moed te putten om met onderwerping aan Gods heiligen wil haar langdurige en zware smarten te dragen, overtuigd als zij was dat lijden louter en den mens dichter brengt bij den Heer die door zijn kruis de wereld heeft verlost.

Bemide broeders, schoonzusters en familie, ik dank u, voor de toewijding en zorgen met dewelke gij mij hebt omringd, vooral tijdens mijn slepende en pijnlijke ziekte, nu zeg ik u vaartwel, gedenkt mij steeds in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d afl.)
Moeder van smarten bid voor ons.



Mr Leo VAN OORTEGEM-VAN DE
MERGEL kinders en kleinkind ;
Mr Hector VAN OORTEGEM-
JUGNON ;
Mr & Mw J-Baptist VAN OORTEGEM-
DE VOS en kinders ;
Mr & Mw Jozef VAN OORTEGEM-
VANDER SCHUEREN en kinders ;
De Familiën VAN OORTEGEM-
LODENS ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.