

« Zo spreekt de Heer : op de nederige en deemoedige van hart, zie ik neer ». Jes. 66



TOT VROME GEDACHTENIS VAN

ZUSTER ASSUMPTA

(Anna Van Oost)

Zij werd geboren te Ruisselede 15. 8.1897

Zij werd geprofeest als

Zuster van Maria 10.10.1922

Zij was werkzaam als

missiezuster in Zaïre van 1946 tot 1972.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken ging ze ons voor bij de Vader op 17 november 1976.

In al de gebeurtenissen van het leven speurde Zuster Assumpta Gods gerechtigheid, wijsheid en liefde. Hierdoor was ze immer paraat voor om het even welke taak door haar verantwoordelijken aangewezen.

Toen haar gevraagd werd het begonnen missiewerk in Popokabaka verder uit te breiden, heeft zij - hoewel de krachtige jeugd-jaren reeds voorbij - deze zware taak zonder aarzelen aangepakt en even moedig afgeleegd.

Wie naar wijsheid heeft geluisterd, wordt diep en stil.

Onze goede zuster sprak niet veel over arbeid, gemeenschap noch gebed, maar werkte, diende en bad, opdat het leven voor de anderen blij zou zijn en goed.

Ze kon het leven aan met zijn beproevingen, moeilijkheden en vernederingen, want alles verwees haar naar God, met Wie ze innig verenigd leefde.

Goede Zuster Assumpta, wij zijn U dankbaar om het getuigenis van Uw werkzaam, nederig en vroom leven, om Uw trouwe tegenwoordigheid voor ieder van ons.

Wij zijn er zeker van : bij de Heer vergeet Gij ons niet !

De Algemene Directeur,
E.H. Van Wambeke Ch.

De algemene verantwoordelijke,
Zuster Immaculata en al de Zusters
van Maria,

De familie VAN OOST-DE SUTTER,

danken van harte voor uw biddend meeleven.

Drukk. De Ruyver - Brakel