

Tot U sla ik mijn ogen op,
tot U die in de hemel woont. (ps. 123)



Wil in uw vroom gebed gedenken

Zuster IMMACULATA **(Flavie Van Oost)**

Zij werd geboren te Ruisselede op 9 november 1894
en geprotest als Zuster van Maria te Nederbrakel
op 3 mei 1921.

Zij is ons voorgegaan naar het eeuwig Vaderhuis,
te Brakel, op 9 september 1980,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken,
de H. Teerspijs en de Pauselijke Zegen.

Stil en bescheiden zoals zij geleefd had, is Zuster
Immaculata naar de hemel gegaan, met in haar hand
een lamp van eenvoud en soberheid gevuld met de
olie van een schoon religieus leven.

Er zal ongetwijfeld vreugde zijn in de hemel waar
zij zal worden opgewacht door haar ingoede ouders
en haar vijf zusters religieuzen. Mogen wij niet
terecht aannemen dat zij door een stoet van
maagden tot voor de troon van God zal worden
gebracht:

Zuster Immaculata, je medezusters en wij allen,
wij willen je danken om je leven van gegevenheid
aan de Heer, als Zuster van Maria. Je hebt het beste
van jezelf gegeven, afwisselend, in het onderwijs,
als verantwoordelijke bij de opleiding en vorming
van jongere Zusters - en later, op rust, bleef je een
biddende schakel in onze gemeenschap, een voor-
beeld van geduld, van eenvoud en van overgave.

Doorheen gans je leven bleef de Heer Jezus in
de H. Eucharistie je krachtbron - samen met je
rozenhoedje, je devotie tot Maria die je zo trouw
hebt vereerd en nagedaan.

Mogen de klanken van je schoon leven nog lang,
als een voorbeeld, in onze gemeenschap blijven
natrillen.

Nu mag je de vreugde van Gods heerlijkheid
ontvangen - en wij danken God die je tot zijn
heerlijkheid heeft geroepen.

Wees er voor ons allen een goede voorspreekster.
„Mijn Jezus, barmhartigheid”.

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de familie Van Oost-De Sutter,
danken voor uw gebed en christelijk meelevens.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel