

Levend in geloof tot de Heer  
en in liefde voor haar dierbaren  
is de eeuwige vreugde ingegaan

**Mevrouw FLORENCE VAN OPBROECK**

weduwe van

DE HEER PHILIPPE QUINART

geboren te Lys (Fr) op 29 augustus 1905  
en overleden te Ronse op 26 december 1974

— — —  
Als God, mijn God, maar voor mij is,  
wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis mijn ziele  
tot een zegen;

dan waakt alom een engelenwacht;  
dan zie ik sterren in den nacht  
en bloemen op mijn wegen.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,  
ik wensch mij niets daarneven,  
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,  
is mij in Hem gegeven:  
mijn hoogste goed; mijn troost in smart,  
de trouwe Vader van mijn hart,  
mijn eeuwig licht en leven

*Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889)*

De Heer en Mevrouw Louis VAN CAMMEREN - QUINART  
kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Rudolf BLOMMAERT - QUINART en kinderen;

De families VAN OPBROECK; QUINART; VAN DER HAEGEN

*Danken U voor de blijken van deelneming in de rouw*

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde