

HEER, BEWAAR MIJ IN UW LIEFDE, WAARIN
IK STEEDS GELEEFD HEB.

†

IN GELOOF EN VERTROUWEN BIDDEN WE
TOT GOD VOOR
MEVROUW

**Leopoldine - Marie-Louise
VAN OPBROECK**

weduwe van de Heer
Remi VAN DER BRUGGEN

geboren te Ronse op 24 oktober 1886 en god-
vruchtig overleden te Opbrakel op 15 januari 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.
Ze was lid van de confrerie van het H. Hart.

Dit zo pas en onverwachts afgesloten leven
is in stille eenvoud, vroomheid en berusting,
rijk geweest aan verdiensten.

Deze diep-Godsdienstige vrouw stamde uit die
oude schone kristelijke gezinnen, waarop het
beoefenen deugden en noeste werkzaamheid hun
stempel hadden gedrukt. Ze was vooral een
vrouw van diep geloof, godvrezend en rechtschapen.
Haar vertrouwen in Gods voorzienigheid
was geworteld in het diepst van haar hart. In
nooit falende offervaardige liefde heeft ze haar
leven lang God en de kerk bemind en haar
beste krachten gewijd aan haar geliefde man
en zich altijd en overal te pande gesteld en
te dienste gesteld als een bezorgde en liefdevolle
moeder, voor de opvoeding en het welzijn
van haar kinderen en haar geliefde familie...

Zoals in ieder mensenleven heeft ze ook goede
en kwade dagen gekend, doch juist in die
beproevingen vond ze de kracht en de diepte
van haar schoon en oprecht geloof, wat God
doet is welgedaan.

In de zielegrootheid is haar leven gegroeid
en gerijpt tot ze waardig bevonden werd, hoe
hard en hoe onvoorzien ook in een gezegende
ouderdom om terug te keren tot haar Schepper
en de eeuwige rust en de heerlijkheid van het
hemels loon en bekroning.

Mijn beminde kinderen, schoon- en klein-
kinderen; de liefderijke zorgen en de kommer-
volle genegenheid waarmede ik van U allen ge-
negenheid, begrip en vertroosting hebben mo-
gen ondervinden zijn mij de meest waardevolle
uiting van uw kinderlijke dankbaarheid en
liefde geweest. Gedenkt ons, die U op het rechte
pad zijn voorgegaan regelmatig in een vroom
gebed, zodat we in God steeds verenigd blijven,
blijft eensgezind en kristelijk vroom zoals vader
en moeder U dat steeds hebben voorgehouden.

Geachte familieleden, kennissen, mijn oprechte
dank voor uw vriendschap en toewijding. God
zegene en beware U allen.

Tot wederziens in het vaderhuis.

De families VAN OPBROECK, CALLEWAERT,
VAN DER BRUGGEN en SCHIETTECATE,

danken U voor uw blijven van deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.