

MEVROUW

Margriet VAN OPBROECK

weduwe van

de Heer Gerard DIERICKX

geboren te St.-Maria-Horebeke op 12 september 1911 en thuis godvruchtig overleden op 23 oktober 1994, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Na een lang leven is zij vrij onverwacht van ons heengegaan. Hulpeloos en woordeloos kwamen wij langs : haar kinderen, haar kleinkinderen, de dokter, de priester. Pijn en traan overmanden ons. Pas nu voelen wij nog dieper aan hoe wij van elkaar hielden, hoe wij elk op zijn manier, bij haar thuis mochten zijn, want eenmaal moeder sterft, staan kinderen uitgeschud en verweerd.

Margriet was een moeder om van te houden. Een kroostrijk gezin heeft zij groot gebracht, zorgend nabij in de vreugde en in het lijden van het leven. Ook dat laatste in haar niet gespaard gebleven, een kind verliezen, haar enige broer samen met zijn gezin weten omkomen in oorlogsbombardement, lijden om de kinderen en om ziekte in eigen lichaam en geest. Al te vroeg, 18 jaar geleden, stierf haar geliefde man, een gebeuren waardoor zij in verdriet getekend, een beetje is meegestorven.

Moeder was ook een dienstbare vrouw : Meenigeen in de buurt mocht rekenen op haar hulp. Meer nog bij Margriet was het de zoete inval. Zij leefde mee met de activiteiten van Boerinnenbond en K.A.V.

Margriet heeft in diep geloof geleefd. Op het vroege mis uur trok zij op naar de kerk. Het gebed is haar op de lippen gebleven tot een kracht in ziek zijn en lijden. Telkenjare in mei was het als bij wonder dat zij zich wou klaar maken om op bedevaart te gaan naar Kerselare. Op hoogdagen ontving zij vertrouwd de H. Communie.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen dank om uw mantelzorg en uw vele bezoekies. Ik was bij thuis te mogen blijven, omringd van jullie allen. In uw gebeden zal ik blijven leven, blij nu ook bij vader te zijn. Op jullie allen wacht ik

Beste familie en vrienden, gedenk mij bij God in een gebedje. Goede verpleegsters, allen dank om uw zorg voor mij.

Andre DIERICKX,
Michel DIERICKX,
Jean-Marie en Magda DIERICKX - DE SMET
en kinderen,
Erik en Antoinette DELARUE - DIERICKX
en kinderen,
Danie en Rita MAHEUR - DIERICKX
en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families
VAN OPBROECK, VAN ALDERWERELD,
DIERICKX en VANDEN DRIESSCHE.

**DANKEN U van harte
voor de blijken van deelneming.**

NAMIS op 26 november 1994 om 18 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 055 - 31.33.21