

Bewaar in uw hart het aandenken van hem die Gij beminde en vergeet hem niet in Uw gebeden.



Bid voor de ziel van de
Heer

Gilbert VANOPBROECKE

echtgenoot van Mevrouw

Adrienne DE GROOTE

geboren te Ronse, op 7 januari 1910

en er godvruchtig overleden, op 4 oktober 1977,

gesterkt door de H. Sakramenten.



Het leven is een proeftijd, een voorbereiding tot de eeuwigheid.

Het is een afwisseling van zon en schaduw, vreugde en kruisen, opdat we ons zo midden de aardse dingen zouden gedragen dat we de eeuwige bezittingen niet verliezen. Hij was een goed mens, zijn vreugde en fierheid was zijn gezin.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw trouwe liefde en grenzeloze toewijding. Mensenwoorden vermogen u niet te troosten, maar God die ons verenigd heeft, en onze kinderen, zullen uw troost en sterkte zijn.

Beminde kinderen, voor u allen is mijn heengaan een zware beproeving, dank voor uw liefde die ge mij elke dag in dit leven hebt geschonken.

Lieve kleinkinderen, mijn vreugde en mijn kroon bewaar mijn aandenken, en wees lief voor grootmoeder.

Beste familie en vrienden, ik dank allen die goed voor mij waren, aan u allen vraag ik voor mij te bidden in afwachting van het eeuwig weerzien.

Mevrouw Gilbert VANOPBROECKE, geboren
Adrienne DE GROOTE, zijn echtgenote;
Heer en Mevrouw Jacques BEATSE-
VANOPBROECKE, zijn kinderen;
Mejuffers Patricia en Séverine BEATSE,
zijn kleinkinderen;
De families VANOPBROECKE, BRACKE,
DE GROOTE en VANHOEKE,

danken U voor de blijken van
genegenheid en gebed.

Rouwdienst R. Devos en Zoon, Ronse.