

NA LIJDEN KOMT VERBLIJDEN  
IN DE HEERLIJKHEID VAN DE VADER.

†

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

## ADRIEN VAN OUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LOUISA PEVERNAGIE

geboren te St.-Maria-Lierde op 21 maart 1929  
en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-  
kliniek te Zottegem op 25 januari 1981, gesterkt  
door de H. Sakramenten der zieken en de Pau-  
selijke Zegen.

---

« Hij was bemind bij God en bij de mensen.  
Zijn nagedachtenis is in zegening ». Zo leert de  
H. Schrift over de rechtvaardige. Zo geloven  
wij het over deze rechtvaardige, die ons zo  
voortijdig en zo plots ontvallen is.

We kunnen zijn goedheid nooit vergeten, zijn  
plichtsbetrachting, de edelmoedige inzet voor  
zijn gezin. Hij heeft het beste van zichzelf  
gegeven opdat allen het goed zouden hebben.  
Wij blijven hem gedenken als een stichtend  
voorbeeld van lijdzaamheid en geduld. Wij kun-  
nen zijn moed nooit vergeten, de moed die  
hij opbracht zoveel jaren lang, toen de pijn  
hem afmatte en de inactiviteit hem zo zwaar  
woog omdat hij nog zoveel werklust had. Zijn  
daden getuigen voor hem, bij allen die hem  
kenden. Maar vooral bij de goede God, die de  
diepten van het hart doorgront en die zijn  
goede dienaar nu het eeuwig loon zal verlenen  
om de dapper gestreden levensstrijd.

Dierbare echtgenote, kinderen en lief klein-  
kindje, hebt dank voor uw genegenheid en uw  
goede zorgen. Blijft trouw aan de liefde die  
ons verbond en nog verbindt. Zij overwint de  
dood. Bidt voor mij.

En gij ook, goede familieleden en beste vrien-  
den, vergeet mij niet, en zeker niet in uw  
gebed tot God, die ons allen eens zal herenig-  
en in de eeuwige vreugde.

Maria, Moeder van Altijdurende Bijstand, bid  
voor hem.

---

De families VAN OUDENHOVE, PEVERNAGIE,  
VERHOEVEN en VEECKMAN,

danken U oprecht voor de blijken van  
innige deelneming in hun rouw.

---

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90