

"Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen verrijzen op de laatste dag", verzekert ons de Heer Jezus.



Opdat God in hem door de Eucharistie nieuw leven bewerkte,

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Cyriel VAN OUDENHOVE

weduwnaar van Mevrouw

Marie Zoë THYS

geboren te St Maria-Lierde op 17 april 1880 en in de Heer ontslapen te Ukkel op 29 oktober 1964, gesterkt door de Sakramenten der zieken en der stervenden.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918.



Weer heeft een mens de bestemming van zijn leven gevonden. Niet de vergankelijke glorie van een Olympisch laureaat, maar hetgeen niemand hem meer kan afnemen: de eeuwige liefde van de Heer, aan wie de overledene zelf zijn leven lang is trouw gebleven door het geduld en de lijdzaamheid, waarmee hij de moeilijkheden, van elk mensenleven is te boven gekomen.

Immers voor God zijn de miljarden mensen op de wereld niet getekend met een nummer, want Hij kent ze allen bij hun naam. Hij kent hun goede werken, omdat juist in het goede dat een mens doet, de mens heeft plaats gemaakt door zijn egoïsme uit de weg te ruimen en God aan het werk te laten. In zijn menselijke liefde komt iets naar boven uit het diepste van de grond van zijn bestaan, waar God in de mens thuishoort... Geen wonder dat St Paulus zegt: Niet ik leef, maar God leeft in mij!

Cyriel, sinds enkele jaren hebt gij uw parochie verlaten om naar de grootstad te gaan wonen. Al was uw adres veranderd, toch hebt gij de weg niet verloren naar de

Heer, want in deze laatste jaren van uw leven hebt gij, als het ware verloren in een miljoenenstad, zeker nog meer de nood gevoeld naar de Meester van het leven. Weze Hij u genadig.

Voor Cyriel bidden wij:

Laat ons smeekgebed, bidden wij U, Heer, aan uw dienaar Cyriel ten goede komen, opdat Gij hem van alle zonden moogt ontslaan en aan Uw verlossing deelachtig maken. Amen.



De families Van Oudenhove en Thys

zeer getroffen door uw blijken van
genegenheid, bedanken.

Drukk. De Rijck-Dubelloy - Acacialaan 41 Zottegem