



IN DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Guy VAN OUDENHOVE

echtgenoot van Mevrouw
GILBERTE CIETERS

geboren te Appelterre-Eichem
op 10 december 1940 en overleden
te Ronse op 14 januari 1996,
gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.



De families

VAN OUDENHOVE, CIETERS,
DE SCHEPPER en DE COEN

danken U oprecht
voor de blijken van medeleven.

Plotseling ben je van ons heengegaan.
Wie had dat ooit verwacht.
Wij hadden vurig gehoopt je nog vele jaren
bij ons te mogen houden.

Je had dan ook nog zo veel te vertellen
aan uw oogappels Bram en Silke, die je op
jouw manier veel liefde gaf.

Ook wij, samen met mama, konden
steeds bij jou terecht. Je was stil maar
luisterde steeds naar ons.

Papa, wij en ons mama zullen U erg mis-
sen, je zal steeds in ons hart blijven verder
leven.

Papa, we houden van jou en zeggen je
daarmee vaarwel.