



Tot de vreugde van het Vaderhuis is teruggekeerd
de ziel van

DE HEER

Henri VAN OUDENHOVE

weduenaar van **Mevrouw Pauline STEPPE**

geboren te Sint - Lievens - Esse op 30 september 1883
en er zacht ontslapen op 27 mei 1969. Versterkt door
de laatste H. H. Sakramenten.

Ere- voorzitter van de muziekmaatschappij " Kunst en
Broedermin "

Lid van verschillende godsdienstige genootschappen.

Voor een kristen mens is de dood niet het einde maar
een pijnlijke doorgang naar het volle leven bij de Heer.
Zo heeft de dierbare overledene niet geschrikt van een
plotselinge dood maar aan O. L. Heer gevraagd ook zo
te mogen sterven als zijn beminde echtgenote. Nu zijn
zij samen verenigd in de dood, in afwachting van hun
verrijzenis, om dan, ook met het lichaam, het onver-
gankelijk geluk te beleven van het samenzijn met de
verrezen en verheerlijkte Heer.

Van de dierbare overledene zal men steeds blijven zeg-
gen: hij heeft zijn plicht gedaan, hij was godsdienstig,
eenvoudig en oprecht, hij heeft tot in zijn hoge ouder-
dom het beste van zichzelf gegeven.

Wat kunnen wij nu beter doen dan bidden? Niet te
vergeefs immers wordt voor de overledenen gebeden.
want zo heeft de Heer het gewild, dat wij elkander ook
geestelijke hulp en troost kunnen geven.

Dierbare kinderen, ik dank u om uw genegenheid en
de goede zorgen en de toewijding mij betoond tot in
mijn hoge leeftijd. Blijft mij gedenken.

Samen met moeder wacht ik op u naar het weerzien
bij de Heer.

Beste familieleden, zoals ik hier op aarde mocht reke-
nen op uw genegenheid en vriendschap, zo blijf ik re-
kenen op uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!

Om de steun van uw gebed en uw
gewaardeerde deelneming danken U :

De Heer en Mevrouw Maurice VAN OUDENHOVE-
VAN EECKHOUDT,

De families VAN OUDENHOVE, STEPPE, TIMBER-
MAN, VAN DER SCHEUREN en DE CEULENEER.

Uitg. Gez. Vermeulen St. Lievens Esse.