



Vroom aandenken aan

DE HEER

## **Julien VAN OUDENHOVE**

weduwnaar van Mevrouw  
**Fernande LEFEBVRE**

geboren te Hemelveerdegem  
op 25 december 1928 en overleden in  
het R.V.T. Sint-Vincent te Geraardsbergen  
op 15 december 1999,  
gesterkt door het Sacrament  
van de ziekenzalving.

De families

VAN OUDENHOVE - LEFEBVRE  
HERREGODS en MORTA  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op zondag 16 januari 2000 om 11 uur in  
de parochiekerk Sint-Amandus te Schendelbeke.

Open voor mij  
de deur van Zijn huis  
ik wil naar binnen  
Hem danken!

Het leven van deze man was niet altijd gemakke-  
lijk. Jarenlang vertoefde hij tussen Brussel en  
Schendelbeke om er voor het dagelijkse brood te  
zorgen voor mensen. Zijn echtgenote kwam hem  
veel te vroeg te ontvallen, en tussen dit pende-  
len heeft hij ongetwijfeld eenzame momenten  
doorgemaakt.

De vrije dagen thuis - om er uit te rusten, mocht  
hij beroep doen op zijn zuster Paula en haar man.  
Hij was er steeds welkom en de maaltijd stond  
altijd voor hem klaar.

Het was hartverwarmend. Zeker toen pijn en  
ziekte knaagden... tot deze week de eerste  
sneeuw de zwarte aarde bedekte. Julien's leven  
was in Gods handen gelegd.

Nu stapt hij de poort van de hemel binnen, de poort  
van het eeuwig leven die niemand zal sluiten.

De gaven van zijn leven mag hij neerleggen voor  
het kleine Christuskind in ons hart herboren.

Eens heeft Hij gezegd : Ik ben het Licht van de  
wereld. Wie Mij volgt zal eeuwig leven bezitten...