

Magnificat...

...nu looft en prijst mijn ziel de Heer.



Dit weze een vrome herinnering aan
en een uitnodiging tot gebed voor

Zuster CLEMENTINE

(Emma VAN OVERLOOP)

Zij werd geboren te Wachtebeke
op 17 oktober 1888,
geprofest als Zuster van Maria te Brakel
op 8 september 1910,
zij is ons voorgegaan naar de eeuwige vreugde,
overleden te Brakel op 30 augustus 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Alhoewel Zuster Clementine reeds lang van deze wereld had afscheid genomen, kon zij ons toch van tijd tot tijd een flits geven, een getuigenis van de diepe vroomheid die haar leven had gekenmerkt. Wij weten dat in een leven dat totaal aan God is gegeven, niets kan verloren gaan en daarom geloven wij vast dat ook die laatste lange jaren van onze dierbare overledene vruchtbaar zijn geweest en hun plaats hebben gekregen in het heilsplan van God.

Daarom Heer, nu voor Zuster Clementine de laatste grenzen zijn opengevallen, danken wij U om de gezegende ouderdom van onze medezuster, om haar schoon religieus leven en om de vele jaren welke zij destijds, met een totale levensinzet en blijde dienstbaarheid, in het onderwijs heeft mogen doorbrengen in dienst van Jezus' blijde Boodschap.

Goede Zuster Clementine, onze Zusterge-
meenschap en je familie, wij willen je danken
en wij vragen, nu je de vreugde van Gods
heerlijkheid moogt ontvangen, dat je bij de
Heer, in het mysterie van Gods Vaderlijke,
voor ons allen een goede voorspreekster moogt
zijn.

«Mijn Jezus, bamhartigheid».

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters
van Maria,
de Families Van Overloop en Van Daele,
danken om uw gebed en christelijk medeleven.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel