

Gods schikkingen zijn veelal onverstaanbaar.



## Bid voor de Zielerust

van Mevrouw

**Rachelle, Marie, Justine**

## VAN OVERMEEREN

echtgenote van Mijnheer

**Michel MAES**

geboren te Etichove, de 22 December 1911, en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde,  
de 1 Juli 1953, getroust en gesterkt door de  
laatste H.H. Sacramenten.

----

Zij heeft lang en moedig geworsteld met de dood.  
Geen zorgen mochten baten.

Op het feest van het Allerkostbaar Bloed van  
Onze Heer Jezus Christus, bood de Heer haar zijn  
Paradijs aan, dat Hij voor haar door zijn bloed had  
verdiend. Iedere ziel werd vrijgekocht en betaald  
met het dierbaar bloed van de Verlosser. Door het  
ontvangen van het heilig goddelijk bloed van Jezus  
zal zij eeuwig leven.

Wij hebben op deze wereld geen blijvende  
woonplaats, we zijn op weg naar de eeuwige be-  
stemming. Het menselijk gevoel trekt ons naar de  
aarde; het christelijk geloof wenkt ons naar de  
Hemel, waar God ons wacht. De beproevingen zijn  
zoveel als boden die ons vermanen en die ons ver-  
dienden brengen voor het eeuwig leven.

Mijn beminde echtgenoot, wees niet moedeloos  
als mensen die geen hoop hebben, maar zie naar  
omhoog waar mijn liefde U getrouw blijft en voor  
U bidt totdat wij voor eeuwig verenigd zijn.

Mijn teergeliefde kinderen, hebt nu vader dubbel  
lief. Bidt elke dag voor uw moeder. Zij zal van in de  
Hemel over U waken. God zegene en beware U.

Dubar, Ronse

Dierbare familieleden, hebt allen dank voor uw  
trouwe genegenheid. Tot weerziens in de Hemel.  
H. Hart van Jezus, ik geloof in uw Liefde voor  
mij. 300 d. afl.

O. L. Vrouw van Wittentak, bid voor ons.  
300 d. afl.

De familiën VAN OVERMEEREN, MAES,  
DUPONT en DEMULLIER,

danken U van harte om de blijken  
van genegenheid en gebed.