

Wie zijn leven geeft
voor wie hij liefheeft,
die scheidt leven uit zijn sterven.
(L. Monden)

+

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
MAURICE VANOVERMEIRE

echtgenoot van mevrouw
LEONTINE VERMEIRE

geboren te Oudenaarde, op 27 december 1906 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen in het Onze Lieve
Vrouwe Ziekenhuis, op 27 september 1981, gesterkt
door de Heilige Sacramenten der zieken.

Met het komen van de herfst is vader vreedzaam van
ons heengegaan. Net als zijn leven had hij zijn sterven
gelovig in Gods veilige hand gelegd.

Met hem verdwijnt een echte Oudenaardse figuur. Hij
hield van zijn stad en haar schoonheid, maar meer nog
van de mensen die haar bewoonden. Voor allen zonder
onderscheid had hij een vriendelijk woord en de hem
zo eigen breedmilde glimlach.

Met een onbegrensde toewijding gaf hij het beste van
zichzelf in de vele diensten en verantwoordelijke taken
die hij in stad en parochie graag op zich nam. Altijd
stond hij klaar om te helpen en bij te springen, gul en
van harte, steeds onbaatzuchtig en belangloos.

Als trouwe echtgenoot en vader, gaf hij zich onverdeeld
aan zijn gezin, dat hij uitbouwde tot een gezellige
thuis, waar ook de vele vrienden welkom waren.

Wij danken om dit waardevol en schoon bestaan en
bidden dat de Heer het thans voltooiën zou.

Nu meer dan ooit sterkt ons Zijn goddelijk woord :
„ Gestorven graan wordt brood en sterven baart
nieuw leven ”.

Moge hij nu delen in het onvergankelijk geluk van
deze nieuwe dageraad.

Wij weten en geloven dat hij voortaan dichtbij de
Heer dankbaar zal waken over de zijnen : zijn goede
echtgenote, zijn kinderen en familie en allen die in
trouwe liefde en genegenheid, in milde zorg en vriendelijke
attenties, zijn leven hebben verblijd en verlicht.
Die innige verbondenheid zal zelfs de dood niet breken,
geworteld als zij is in goddelijke eeuwigheid.

Hemelse Moeder Maria, blijf zijn toevlucht !

Mevrouw Leontine VANOVERMEIRE-
VERMEIRE, zijn echtgenote.

De heer en mevrouw Steven en Lies
VANOVERMEIRE-HUYLEBROECK en dochter,

Mevrouw Adrienne VANOVERMEIRE,
kinderen en kleinkinderen,

De heer en mevrouw Carlos en Simonne
DE BLEECKERE-VANOVERMEIRE en kinderen,

De heer en mevrouw Remi en Mathilde
RIEMS-VANOVERMEIRE,

zijn kinderen en kleinkinderen.

De families VANOVERMEIRE, VERMEIRE,
DE MEULENAERE en DEVOS,

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.