

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

THEOPHIEL VAN OVERMEIREN

echtgenoot van Mevrouw
Rachel, Emma VANHAESEVELDE

Lid van de Confrerie van de Rozenkrans.

geboren te Maarke-Kerkem op 1 december 1906
en godvruchtig overleden te Ronse op 15 december
1980, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken.

Vader was al een hele tijd ziek. Hij heeft de harde tijden meegemaakt rond de eeuwwisseling. Zijn generatie heeft met zwaar werken de welstand van heden opgebouwd. Al spreken wij nu van kristijd, toch leven wij in een aards paradijs, waarvoor mensen als Theofiel zwaar hebben betaald zelfs met hun gezondheid. Hij leefde nu stil en gelukkig, niettegenstaande zijn zwak gestel, samen met zijn goede echtgenote en met voldoening zag hij zijn kinderen en kleinkinderen thuis komen. Zo zat hij vorige week nog vredig bij het venster. Hij keek naar het voorbijrazend verkeer. Dat alles heeft hij weten opkomen, veranderen en versnellen. Maar hij zelf is in zijn binnenste een rustig en vredig man gebleven. En dan plots is het gebeurd. Er was geen tijd meer voor een laatste woord noch voor een afscheid.

Als mensen met christelijke hoop weten wij dat vader leeft : dat hij nu bij God wordt opgenomen en dat zijn leven nu geheel vreugde zal zijn.

Genadige God, wij echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, wij bidden U : Gij zijt voor ons een Vader, wees mild en barmhartig voor Theo-

fiel, die tot U komt, wij zijn allen zwakke mensen maar wij rekenen op U, Gij alleen kunt ons behoeden voor duisternis en dood.

Mw Arthur VAN OVERMEIREN, geboren Rachel
VANHAESEVELDE,

André en Mariette FOUQUET-VAN OVERMEIREN
kinderen en kleinkinderen,

André en Solange DE ROUCK-VAN OVERMEIREN
kinderen en kleinkinderen,

Marcel en Mildred AELVOET-VAN OVERMEIREN
en zoon,

Paul en Bernice VERHEYEN-VAN OVERMEIREN
en kinderen,

De families VAN OVERMEIREN, SCHIETTECATTE,
VANHAESEVELDE en VALLE,

danken U van harte

voor de blijken van kristelijke deelneming.

De Tavernier - Maarke