

Geloofd zij Jezus Christus.



Vroom aandenken aan  
en uitnodiging tot gebed voor  
de heer

## **Cyriel VAN OYCKE**

weduwnaar van  
**Georgine Thys**

geboren te St.-Martens-Lierde op 3 juni  
1912 en overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen op 23 juli 1982, voor-  
zien van het sakrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Om uw bliken van medeleven  
en uw vroom gebed  
danken U de families

Van Oycke, Thys,  
Dierikx en De Vos

---

Uitg. Miserez, Deftinge

We hebben allemaal onze gebreken en tekortkomingen; maar als iemand een echt goede inborst heeft, als het hart gericht is naar dienstbetoon, dan mag men spreken van een verdienstelijk bestaan.

Goed was onze dierbare overledene, goed voor zijn vrouw die hij jarenlang moedig en toegewijd heeft bijgestaan, goed voor de kinderen, goed voor vrienden en kennissen. Altijd gediensstig, helpende waar hij kon, geduldig in het lijden, zich-zelf vergetende om anderen bij te staan.

Vrij vlug en onverwacht is hij van ons heengegaan zonder te veel lijden.

Wij zullen hem gedenken in ons gebed en aan God barmhartigheid vragen omwille van zijn goedheid en toewijding.

Dierbare kinderen, familieleden en vrienden, moge O. L. Heer U belonen voor uwe genegenheid en zorgen. Ik dank U hartgrondig voor alles. Wilt nu nog een laatste goedheid betonen door mij te gedenken in het gebed en de regelmatige Zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.