

IN DANKBARE HERINNERING AAN

DENISE VAN OYCKE

weduwe van
MARCEL VAN ONGEVAL

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 10 januari 1926
en overleden te Ronse
op 28 april 1991,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Uw aanwezigheid,
Uw vriendschap,
Uw blijken van deelneming
zijn een steun voor ons.
Wij danken U.

De families
VAN ONGEVAL, VAN OYCKE,
BOEMBEKE en VAN HOORDE.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Is deze lente voor jou getooid ?
Dan moet ze nog veel mooier worden
Hebben de dichters voor jou gezongen ?
Dan moeten ze nog verder zingen
Niet één, niet honderd verzen
En toch ...

MOEDER (W. Elsschot)

Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
door 't volk bij 't heengaan in een huis vergeten.
[...]

ZO TEDERE SCHADE

(J.W.F. Weremeus - Buning)

Zo tedere schade als de bloemen vrezan
Van zachten regen in de maand van mei,
Zo koel en teder heeft uw sterven mij
Schade gedaan, die nimmer zal genezen.
[...]

AFSCHEID (A. Morriën)

Zul je voorzichtig zijn ?
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis
je kus is licht
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet
Maar achter deze hoek
een werelddeel
achter dit ogenblik
een zee van tijd
Zul je voorzichtig zijn ?