

DE HEER
Ferdinand VAN OYCKE

echtgenoot van mevrouw
Suzanne STURM

Geboren in Sint-Martens-Lierde
op 7 augustus 1926 en overleden in het
A. S. Z. in Aalst op 9 maart 1997.

Suzanne, Dorine, Luc en Joris
danken U voor uw aanwezigheid
en sympathie.

Mijn Bompa,

*Hij deed alles voor ons,
liet ons nooit in de steek,
zou de sterren neerhalen,
alleen om ons gelukkig te maken.
Hij leerde ons de waarden,
de zin van het leven,
het respect voor anderen,
hij toonde het elke seconde.
Hij was een vader, voor ons allen,
hij was een vriend, van ons allen,
hij ging van ons heen,
doch, laat ons niet alleen.
Wij dragen hem in ons hart,
vochten mee tegen het kwade,
ik zou hem nog zoveel willen zeggen
hij zou me nog zoveel kunnen leren.
Hij vreesde niet wat gebeuren zou,
gerust keek hij haar een uur aan,
hij was te trots om te klagen,
mijn Bompa.*

Joris