

Voor wie het goede betrachten, is de ellende van dit leven niets in vergelijking met het geluk dat zij nadien zullen kennen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Hubert VAN OYCKE

echtgenoot van Mevrouw Esther VANPEVENAGE,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 26 maart 1904 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 3 december 1974.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig was het leven van deze overleden man; eenvoudig maar niet minder overtuigd was zijn Geloof.

Reeds lange tijd werd hij door ziekte geplaagd. Tijdelijke beterschap gaf hem steeds nieuwe moed en wij zagen hem opnieuw naar de kerk gaan. Nadat hij de laatste maal uit de kliniek kwam wilde hij nog planten, maar daarvan zou hij niet meer genieten, want enkele weken later reeds was het einde nabij.

Gelouterd door het lijden van de laatste dagen, schonk hij in dankbaarheid zijn leven terug aan de Vader om het geluk van het eeuwig leven in ontvangst te nemen.

Beminde echtgenote, op het ogenblik dat wij elkaar het meest nodig hebben, worden wij van elkaar gescheiden; maar daar is ook de hoop dat wij elkaar wederzien in de hemel. Intussen reken ik op uw gebed en dat van allen die mij duurbaar zijn.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust!

De families
VAN OYCKE, VANPEVENAGE, DE NEVE, VAN-
PEVENAGE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname.**

Drukkerij Jos De Vleeschouwer-Hoste - Brakel