

Wij hebben hem bemind tijdens zijn leven, ver-
geten wij hem niet na zijn dood.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Jozef Van Oycke

geboren te St Martens-Lierde, de 28 April 1871 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, de
11 October 1951, voorzien van de laatste Troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

Mijn laatste jaren zijn omgegaan in kwel-
ling en lijden. Waarom, o Heer, zo een
kwaal zonder genezing? 't Was dat het U
zo beliefd! Doch naar de grootheid mijner
beproevingen, hebben Uwe vertroosting
mijn hart vervuld, en thans hebt Gij mijn
zuchtend verlangen aanhoord en mij uit de
diepe ellende verlost: Uw Naam zij ge-
benedijd. Jerem.

Duurbare Familieleden, die door uw
medelijden en liefdevolle zorgen voor mij
als engelen geweest zijt op mijn ellendige
levensweg, ik dank U: 't zal mijn zoetste
genot zijn in den Hemel 's Heren zegen voor
U af te smeken. Van uw kant gedenkt U
mijner in uwe gebeden: alzo blijven wij
elkander beminnen tot dat wij opnieuw vere-
nigd worden in 't eeuwig Vaderland.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afluat.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie VAN OYCKE.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.