

Geef hem, Heer, de eeuwige rust en moge het
durend licht hem verschijnen.



Bidt voor de ziel van

MIJNHEER

Johannes Franciscus Van Oycke

zoon van

Gustaaf en Elodie Dierickx

geboren te St Martens-Lierde de 28 september
1909 en aldaar godvruchtig overleden de 7 no-
vember 1955. Voorzien van de HH, sacramenten
der stervenden.

Welke beproeving en wonde voor een gezin,
waar de leden zich onderling beminnen, een zoon
en broeder door de dood ontnomen te worden !

Ge weet Heer, hoe de liefde die wij hem toe-
droegen de smart der scheiding hard en moeilijk
maakt. Maar wie kent Gods aanbiddelijke raads-
besluiten ? Wie zal zijn wegen doorgronden ? In
de bloei der jaren wordt zijn gezondheid onder-
mijnd door een kwaal welke hem ten grave voert.

En toch zeggen wij : «Wat U behaagde, o Heer,
is geschied. Uw naam weze gezegend in eeuwig-
heid.»

Dierbare ouders, broeders en zusters. gaarne
ware ik nog bij U gebleven om U te helpen en te
steunen : helaas, het mocht niet gebeuren. Ik zal
U blijven beminnen : bidt gij voor mijn zielezalig-
heid, en wanneer de dageraad der algemene op-
standing zal gloren, dan zullen wij elkander we-
derzien en nimmer gescheiden worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen aflaat)

De familiën VAN OYCKE-DIERICKX

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.