



Dankbaar aandenken aan:

MEVROUW

**Julia Van Oycke**

weduwe van de Heer Zoël Reyns

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
24 maart 1902 en godvruchtig overleden  
in het rustoord "Ter Deinsbeke" te Zottegem  
op 18 april 1997, gesterkt door de  
H. Sacramenten der zieken.



De families Van Oycke, Reyns, De Breck en De Grootte  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: maandag 12 mei 1997 om 18.45 uur in de  
kapel van het klooster O.L.V. van zeven Weeën.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer, ben je  
aan je laatste beetje toe  
(Toon Hermans)

Afscheid nemen is het moeilijkste  
in het leven.  
Men leert het niet, men begrijpt het nooit.  
Zoals het gisteren was,  
zal het morgen nooit meer zijn.

Begr. Jo Denijs, Zottegem  
Druk H. Maginet, Zottegem