

De dood van de rechtvaardige is de toegang tot het Eeuwig geluk bij God.

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

JULIA VAN OYCKE

echtgenote van de Heer

VALERE DE BACKER

geboren te St.-Martens-Lierde, op 10 maart 1917 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Opbrakel, op 20 juni 1986, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.



De families **VAN OYCKE, DE BACKER,**
DE BRAKELEER en **DE FREYNE,**

danken U voor de blijken van deelneming in gebed en rouw.

Als het aardse huis, — ons lichaam — afgebroken wordt heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, Vader, om daar voorgoed te wonen. Dit zijn hoopvolle woorden die troost en sterkte geven bij het afsterven van ieder mens.

Niets is in dit leven zo wisselvallig als gezondheid. Samen met haar zorgende echtgenoot, waarmee zij wel en wee deelde, samen met haar dankbare kinderen en haar zo genegen kleinkinderen, omgeven door meevoelende familieleden en buurtmensen lachte de herfst van het leven haar tegemoet; doch al het tijdelijke draagt de stempel van beperktheid en begrenzing. Wij bewonderen haar wilskracht en haar geduldige gelatenheid waarmee zij deze laatste levensperiode moedig heeft gedragen, omgeven door de toegewijde zorgen en deugddoende genegenheid van haar huisgenoten, familieleden en verzorgingsgelegenheden.

Moge zij nu weldra mogen opgenomen worden bij haar overleden familieleden in het eeuwige Vaderhuis om daar voor ieder in dankbaarheid een voorspreekster te mogen zijn bij de Heer.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, weest een blijvende steun voor vader, die meer dan wie ook zal lijden onder dit al te vroeg en onverwacht verbreken van ons huiselijk geluk. Bidt allen dat Ik U moge opwachten in onze eeuwige thuis bij God.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.