

†

Bid voor de zielerust van  
Mevrouw

**Lucienne VAN OYCKE**

echtgenote van de Heer  
**Juan Carlos CHANFREAU,**

geboren te Nederbrakel op 16 mei  
1934 en onverwacht overleden te  
Rixensart op 11 februari 1985.

---

« Wat wilt gij dat ik voor u doe ? »

Onverwacht heeft de Heer haar tot  
Zich geroepen.

De levenshouding van Lucienne: blij-  
gemoed was ze steeds bereid de  
medemens te helpen. Haar echtge-  
noot en zoon, haar ouders, zuster  
en familie, haar bekenden werden  
door haar dienende attenties over-  
stelpst.

Ongelooflijk snel werd haar leven  
afgebroken in de middelbare leeftijd,  
met de grootste pijn er aan verbon-  
den voor haar echtgenoot en zoon,  
haar ouders en zuster.

Heer, al onze pijn en zorg leggen  
we in uw handen. We vertrouwen  
haar aan uw goedheid toe, samen  
met allen die bedroefd achterblijven  
en nu moeten leren leven zonder  
haar vreugdebrenkende en zorgende  
liefde.

De families Van Oycke-Coesens,  
J.B. Chanfreau

danken U oprecht voor de blijken  
van deelneming hen betoond.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel