

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied :
de naam des Heren zij gebenedijd.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van MEVROUW

Marie Clemence Van Oycke

weduwe van Mijnheer

Antoon Herregodts

geboren te St Martens-Lierde de 1 juli 1873 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 5 februari 1960
Versterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder
de H. Kerk.

Met edelmoedigheid nam zij alles aan wat de Heer
haar overzond, te midden van de beproevingen heeft
zij de vrede des harten bewaard ! God zelf zal
haar overgrote beloning zijn, bij allen die haar ken-
den was zij geacht, haar handelwijze was steeds
hoffelijk en vreedzaam was haar leven. Zij was een-
voudig en rechtzinnig en stelde zich geen ongerech-
tigheid voor ogen.

God heeft haar op het laatste beproefd door het
lijden en heeft haar Zijner waardig bevonden door
het geduld waarmede zij het heeft verdragen.

En nu, o Heer, betrouwende op Uw goedheid en
barmhartigheid, zal ik in Uw woning treden en U
aanbidden in Uw heilige tempel.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gedenk dat
wij hier geen bestendige woonst hebben : de Hemel
is ons Vaderland. Het is daar dat God mij geroepen
heeft : ik heb slechts een veranderlijk leven verwis-
seld met de eeuwige vreugden des Hemels : daar
wacht ik u om nooit meer te scheiden. Vergeet mij
vooral niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl).



De familiën

VAN OYCKE, HERREGODTS,
BETTENS en PILATE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos