

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

✦

Gedenk in uw gebed de ziel van

MIJNHEER

## REMI VAN OYCKE

weduwnaar van Mevrouw

**Maria DE BRACKELEER**

geboren te St. Martens-Lierde op 27 september 1875 en zacht in de Heer ontslapen te Gent op 5 oktober 1966, gesterkt door het sacrament der zieken en de pauselijke zegen in articulo mortis.

Nauwelijks een maand geleden ging moeder naar de Heer. En weer is er droefheid en rouw in ons huis, want Vader heeft nu ook het tijdelijke omgewisseld voor het eeuwige. Wij danken God omdat Hij hen ons zo lang heeft gelaten, die goede vader, die zoveel voor zijn kinderen deed, die om hen zo bekommerd was en zoveel van hen hield. Mocht de Heer hem thans vergelden al het goede dat hij deed aan ons en aan anderen.

Mijn dierbare kinderen, al kreeg ik 91 jaren te leven, het leven is kort! Gebruikt het nuttig in voorbereiding op het onvergankelijk leven hierna.

Ik dank U om uw genegenheid en toewijding, vergeet mij ook nu niet, maar blijft mij helpen en steunen door uw gebed, opdat ik samen met moeder voor eeuwig moge rusten in Gods vrede!

Mijn beste familieleden en vrienden, laat de dood uw liefdevolle houding tegenover mij niet afbreken, maar blijft, over het graf heen, mij helpen om door uw gebed en de viering der Eucharistie, te voldoen aan Gods rechtvaardigheid voor wat ik uit zwakheid heb misdaan.

*Mijn Jezus, Barmhartigheid!*

†

De families Van Oycke, De Brackeleer,  
Pilaete, Van der Stichelen.

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene,

Danken U.

Druk. DE VOS