

Bij de Heer ligt ons heil !



**DANKBAAR GEDENKEN WIJ**  
DE HEER

**Vital, Marcel VAN OYCKE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Marguerite VAN ACHTER,**

geboren te Nederbrakel op 29 september 1905  
en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek  
St.-Franciscus te Brakel op 8 oktober 1977,  
gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

---

Het uur van de dood is alleen aan God  
bekend, daarom gelukkig de mens die zich  
door een deugdzaam leven heeft voorbereid.

Onze dierbare overledene, die wij vandaag  
ten grave dragen, heeft zeker zijn leven niet  
in ledigheid doorgebracht. Na zijn zware  
dagtaak, was hij de zorgzame echtgenoot en  
vader, die ook altijd bereid was om vele  
vrienden een handje te helpen. Vrij plots,  
tot ontsteltenis van velen, heeft hij ons  
verlaten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, beste familieleden, ik dank u allen  
voor uw goedheid, voor uw genegenheid en  
liefde. Bidt nu tot God dat Hij mij genadig

weze en mij opneme in het hemels Vader-  
huis.

Ook u allen, vrienden, geburen en kennis-  
sen dank ik voor uw vriendschap. Denkt ook  
af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

De families VAN OYCKE, VAN ACHTER,  
VAN DE MERGEL, VAN NIEUWENHOVE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel