



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Clementina VAN PAEMEL**

weduwe van Victor SCHIETTECATE  
weduwe van Nestor LIMPENS

geboren te Aalst op 14 mei 1920 en  
overleden in de kliniek Zusters van Barmhar-  
tigheid te Ronse op 31 december 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN PAEMEL - VAN MULDER**  
**SCHIETTECATE - ASSEZ**  
**LIMPENS - ROELAND**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Namis op vrijdag 31 januari 1997 om 18.30 uur  
in de dekenale kerk Sint-Pieter te Brakel.

Liefste moeder,  
We verwachtten het wel dat je ons zou verlaten. Maar toch brengt je heengaan ons enorm veel verdriet omdat je door niemand kan vervangen worden.

In het hart van ons zal je blijven verder leven. We zijn dankbaar voor al het goede dat je voor ons betekende als goede echtgenote en bezorgde moeder, lieve grootmoeder en overgrootmoeder. We danken je om je geloof in de Heer, je dienstbaarheid en eenvoud. We blijven je gedanken in ons gebed.

God, wij danken U  
voor het leven van onze moeder en  
ons moeke die ons zo dierbaar was  
en nu uit ons bestaan is heengegaan.  
Neem haar op, Heer, in Uw liefde  
en dat zij bij U en haar allerliefsten  
het geluk mag vinden zonder einde.

Beste kinderen en familie, bedankt voor alles  
wat jullie voor mij gedaan hebben. Nu ben ik  
teruggegaan naar de Heer, van daaruit blijf ik  
samen met mijn allerliefsten waken en bidden  
opdat jullie troost en sterkte mag ontvangen in  
deze moeilijke en pijnlijke dagen. Ik zal jullie  
nooit vergeten.

O.L.Vrouw van Lourdes, bid voor haar.

---

Rouwl. & Drukwr. B.V.B.A. RAOUL, Brakel