

«Alles is volbracht»

(woorden van Christus op het kruis)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

GEORGES, HUBERT, JOZEF

VAN PAEMEL

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE ROECK

Geboren te Erwetegem de 3 november 1908, en er godvruchtig overleden de 18 oktober 1961.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945.

Het doet veel pijn en leed omdat de dierbare afgestorvene nog zo jong was. Tot de laatste dag hoopte hij nog er door te komen, maar wie zijn lijden zag door die zware en afmattende ziekte die op sterven moest uitlopen, zou bijna gaan bidden zijn opdat hij zou mogen bevrijd worden van al dat lijden en zou mogen sterven.

Dierbare echtgenote, dank voor uw zorgen en dat jarenlange samenbestaan, leg uw leven en lijden in Gods handen. Vroeger droegen we samen al het leed en de miseries, vertrouw er nu ook op dat O. L. Heer u niet in de steek laat.

Beste zoon, ge weet wat we samen voor u deden, onthoud het en wees een troost voor moeder.

Beste familieleden, schoondochter, broers en zusters, bidt vandaag en in de zondagsmis speciaal voor mij opdat ik vlug de beloning van de hemel zou mogen ontvangen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Mevrouw Irma DE ROECK

Heer en Mevrouw

André VAN PAEMEL-VAN DELSEN.

De familiën: VAN PAEMEL,
DE ROECK en
DE CLERCQ.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem