

*"Ik sterf niet, ik treed het leven binnen."  
(Heilige Theresia van Lisieux)*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## **Marie VAN PAEMEL**

weduwe van De Heer Hilloné LIMPENS

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 31 mei 1909 e. overleden  
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 26 december 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN PAEMEL - LIMPENS**  
**DE VLEESCHOUWER - PIEYNS**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

Namis op maandag 27 januari 1997 om 18.45 uur  
in de parochiekerk te Sint-Maria-Oudenhove.

Marie heeft in al haar werk en zorgen  
zo weinig van zichzelf gevraagd  
maar stil haar eigen leed verborgen  
in 't moederhart, dat zwijgt en draagt.

Zij bleef een schone oude vrouw  
tot in haar hoge jaren.  
Haar moederhart bleef blij en trouw  
een diep geloof bewaren.

Marie mocht een thuis  
bij eigen kinderen vinden.  
Het maakte licht haar kruis,  
haar leven, vol herinneringen.

Zo zacht als kaarsen doven  
is zij gestorven zonder pijn.  
Er is een schone vreugd hierboven  
waar engelen luid in moeder loven  
de hoge kunst, steeds goed te zijn.

Beste kinderen, kleinkinderen, familie en goede  
vrienden, mijn laatste woorden voor u zijn  
woorden van dank voor alles wat ik van u en  
de goede God mocht ontvangen. Tot weerziens  
in de hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars  
nu en in het uur van onze dood. Amen.