

Goed zijn is met God zijn.



Blijf in uw goede gebeden gedenken

MEVROUW

Anna-Valentina VAN PAEPEGEM

weduwe van
DE HEER

ALBERT MONDELÉ

geboren te Ninove, 24 juli 1904, en er tragisch, doch rustig, in de Heer ontslapen op 25 oktober 1968, gesterkt door de HH. Sakramenten, de apostolische zegen en de gebeden der kerkgemeenschap.



Heer, onze verslagenheid is groot.
Tot U richt zich ons moede hart,
gewond door tragedie en rouw:

«Wees nu barmhartig, Heer
«voor Uw dienares Anna
«die Uw wil zocht te volbrengen...»
als goede echtgenote
die alles was voor haar man,
zoals hij voor haar;
als goede moeder
die alles gaf voor kinderen en kleinkinderen;
als goed mens tussen de mensen.

Altijd, en voor alles en ieder
was ze de zorgende, de bezorgde,
het begripende hart, en de tedere kracht
in de strijd die het leven toch is,
hulpvaardig in milde eenvoud,

blijmoedig in spontane vriendelijkheid,
trouw aan eigen aard en zeden,
ernstig vroom, zonder omhaal.
Haar hele leven was één gave,
één volgehouden pogen om goed te zijn
zoals het Uw wil is, Heer,
en zoals Gij het ons hebt vóórgeleefd.

Wij bidde U, wees haar genadig,
omwille van de sterke banden
van het bloed en van het hart
die haar verbinden met ons,
familie, vrienden, bekenden,
Uw gemeenschap van gelovigen op aarde.
Verleen haar spoedig op te kunnen gaan,
ongehinderd naar die gemeenschap
waar ook banden haar trekken en verbeiden,
in en door Uw heerlijkheid.



Heer en Mevrouw J. STUBBERS-MONDELÉ,
en kinderen,
Heer en Mevrouw E. MONDELÉ-VERMEULEN,
en kindje.
De Familiën VAN PAEPEGEM, MONDELÉ,
ASSELMAN en EVENS

*danken U om Uw gebeden
en Uw genegenheid.*

druk de mont — ninove