

†

Op 22 december 1978, nam de Heer

MEVROUW

IRMA VAN PAEPEGEM

weduwe van De Heer

REMI VAN DEN BERGHE

voor eeuwig in zijn liefde op.

Zij werd geboren te Aspelare, op 4 augustus 1897 en is door het sakrament der zieken en de Apostolische zegen gesterkt tijdens haar laatste levensdagen.

Moeder is heengegaan! Zij wist dat de tijd van afscheid nakend was. Haar levenstaak was volbracht.

Na een leven van toegewijde arbeid en zorgen, mocht zij genieten van een schone oude dag. Zij vond veilige geborgenheid bij haar kinderen, waar zij de vrome vertroetelde moeder was, de kommervolle raadgeefster, maar tevens ook het zorgenkind. Nu wij voor het laatst haar dode lichaam in ons midden mogen hebben, willen wij onze dank uitspreken voor alles wat wij van haar ontvingen en voor al hetgeen wij haar mochten geven. Wij zijn dankbaar omdat God ons deze moeder gegeven heeft om van te houden.

Heer, wij danken U voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan, voor het lijden dat zij heeft doorstaan en dat haar gelouterd heeft,

en rijp gemaakt voor het eeuwige leven met U. Wij bidden U dat wat zij geleefd, gedaan en geleden heeft moge ten goede komen aan onze wereld; dat allen die met haar verbonden waren, nu ook, omwille van haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn en dat zij, die moederlijk-goed en tegemoetkennend was voor haar kinderen, haar familie en vrienden, ook uw Vaderlijke goedheid moge ervaren.

José en Suzanne DE GEEST-VAN DEN BERGHE,
kinderen en kleinkinderen,

Gustaaf en Louise BRUYNEEL-VAN DEN
BERGHE, kinderen en kleinkinderen,

Aimé en Elise DE GELAS-VAN DEN BERGHE
en kinderen,

De families VAN PAEPEGEM, DROESBEKE,
VAN DEN BERGHE en DE VLEESCHAUWER,

zijn U zeer dankbaar voor de blijken
van innige deelneming bij deze pijn-
lijke rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90