

In iedere omstandigheid, hoe pijnlijk ook, moeten wij de hand van God zien, nooit vergeten dat deze hand zich leiden laat door Zijn Hart en Voorzienigheid.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

OLGA VAN PAEPEGEM

echtgenote van de Heer

JULIEN MARTENS

geboren te Sint-Lievens-Esse de 20 augustus 1934,
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de
5 juni 1963, voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

De vraag die zich voor dit pijnlijke geval opdringt, is :
«Waarom moet een jonge moeder, die het leven schenkt
aan haar kindje, sterven ?»

Wij staan hier met stomme verbazing en snerpende droefheid geslagen ! Wij moeten sterk reageren om niet opstandig te worden, tegenover deze schijnbaar wrede schikkingen Gods ! Eén ogenblik echter maar... want God, die alles weet en alles beheert, weet beter ! Hoe onbegrijpelijk voor ons en hoe zwaar, de slag die ons treft, dwingt ons Geloof te bidden : «Heer, Uw Wil geschiede... Leer ons, Heer, te berusten en geef genade aan de dierbare overledene. Ontvang het offer van haar jonge leven als een uitboeting voor menselijke tekorten en zwakheden, geef Uw zegen op het hoofd en in de ziel van haar kindje Luc, dat Gij verleden zondag in Uw vriendschap en liefde ontvangen hebt. Wij bidden U om erbarming en verdere levensmoed voor de jonge Echtgenoot die zo brutaal in zijn levensverwachtingen geschokt werd ; geef geestelijke kracht aan Ouders en

Families, die zo pijnlijk van hun kind en zuster gescheiden werden».

Haar kort verblijf midden ons was een voorbeeld en een opbeuring : godsdienstzin, werkzaamheid en bereidheid tot haar taak van echtgenote en moeder, sierden haar schone persoonlijkheid ! Haar jonge leven, haar deugden, lieten ons toe een schoon menselijk bestaan van haar te verwachten ! Heer, laat ons toe, met tranen in de ogen, U te vragen : «Waarom toch moest zo iets gebeuren ? Leer ons, Heer, aanvaarden, en geloven in Uw Voorzienigheid ! »

Goede Echtgenoot, ik had U dit verdriet willen sparen : alléén leven voor U en ons kindje ! God zegene en beware U, zorg voor ons kindje ! Spreek het dikwijls over zijn moeder, wier liefde het nu zal moeten missen !

Lieve Ouders en Familie, dank voor uw opvoeding en voorbeeld ; goede zuster, de Heer gewijd,... bidt allen voor mij ! Ik blijf bij U ! Tot weerziens bij God !

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene ;

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

De Heer Julien Martens en zontje Luc,
De familiën Van Paepegem, Martens,
De Geyter en Stevens.

Uitg. Mevr. C. Miserez, Deftinge