



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Oscar VAN PAEPEGEM

echtgenoot van

Simonne VAN CRAENENBROECK

geboren te Appelterre-Eichem op 21 januari 1908 en godvruchtig overleden in de Onze-Lieve-Vrouwkliniek te Aalst op 30 augustus 1992, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de christelijke beweging van gepensioneerden.

Parochiaan van Zandbergen.

Oscar is een man die hard gewerkt heeft. Om het dagelijks brood te verdienen voor zijn gezin werkte hij in de ondergrond van de koolmijnen. Zo is zijn dagelijkse arbeid een dienst geweest aan zovele gezinnen die warmte gevonden hebben in de kolen die hij bovenhaalde.

Hij was dienstbaar in de parochie. Bijna 26 jaar heeft hij gezorgd voor een propere kerk en voor goed geschikte stoelen. Elke zondag was hij op post. Hij wou dat de kerk een pareltje was en dat het er aangenaam was om er te komen bidden. Ook het aan huis ontvangen van het geld van de godvruchtige genootschappen, van het parochieblad, de kerkstoelen en de confrerie van de H. Barbara behoorde tot zijn akti-

viteiten. Hij was gelukkig en fier met de viering van 25 jaar verdienstelijke inzet voor de parochie. Het was een verdiende eer.

Hoevele doden heeft hij niet afegelegd, samen met zijn echtgenote. Hij was er voor gekend in de parochie. Als grafmaker was hij bescheiden in omgang met de treurende families, de graven op het kerkhof.

Tot in zijn oude dag, toen het zelfs moeilijker ging als gevolg van het vroegere werk in de koolmijnen, bleef zijn aandacht gaan naar de duiven en de kaatsing. Graag was hij erbij en met vuur kon hij erover meespreken.

De communie aan huis waren voor hem momenten die hij sterk beleefde. Hij hield van O.-L.-Heer. Hij heeft zo mooi meegebeden toen hij uit de handen van de priester het sacrament van de ziekenzalving mocht ontvangen. Hij was er dankbaar om. Mijn goede echtgenote en lieve kinderen, gij hebt mij alles gegeven wat ik graag had. Niets was teveel om mijn dagen van wankele gezondheid aangenaam te maken. Gij hebt er uzelf en uw tijd voor opgeofferd. Dank u voor dat alles. Ik zal bij de Heer bidden dat Hij er u voor beloont. En mag uw goede inzet een steun zijn om niet te blijven treuren om mijn heengaan, want over de dood heen blijven wij verbonden.

De families

VAN PAEPEGEM, VAN CRAENENBROECK,
LEDUCK en DE PELSENEER

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.