



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

**Albert Denis
VAN PASSENHOVE**

weduwnaar van Mevrouw
Suzanne HAILLEZ

geboren te Sint-Lievens-Esse
op 23 juli 1916 en overleden in
de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 10 januari 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

VAN PASSENHOVE - HAILLEZ
ARDEYNS en VANDEPARRE
danken U oprecht voor de blijken van
medeleven.

Terug zijn we hier vandaag bijeen gekomen om afscheid te nemen van één van onze medeparochianen. Albert was een vertrouwde en goedgeziene figuur in ons midden. Toen het nieuws van zijn overlijden bekend geraakte, was de algemene reactie : hoe? was die ziek? en als men dan bovendien vernam hoe oud hij toch al was : 't is niet waar, was hij al 80 jaar?

Vrij onverwacht heeft hij ons verlaten. Het was een goed man die jaren voor zijn zwakke en zieke vrouw voorbeeldig gezorgd heeft. Moge de Heer hem daar nu ook duizendvoudig voor lonen.

Duurbare familie en vrienden, heb dank om uw genegenheid en uw zorgen. Vergeet mij nu niet in uw gebeden dat de goede God mij barmhartig weze en mij nu opnemen in het eeuwig Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H.Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zaterdag 8 februari 1997 om 19 uur.