



Bewaar in uw herinnering  
en gedenk in uw gebed

M E V R O U W

## **Leontine VAN PASSENHOVE**

weduwe van de Heer  
Frans VETSUYPENS

geboren te St. Lievens-Esse op  
23 september 1900 en godvruchtig  
overleden in het Onze-Lieve-Vrouw-  
ziekenhuis te Geraardsbergen op  
13 oktober 1998, gesterkt door  
de H. Sacramenten der zieken.

De families :

VAN PASSENHOVE,  
VETSUYPENS,  
ARDEYNS en DE COCK  
danken u voor de blijken  
van deelneming in hun rouw.

*En als ik dood ben, huil maar niet  
ik ben niet echt dood, moet je weten.  
't Is maar een lichaam, dat ik achter liet  
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.*

*Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen  
Bij Hem te wonen in zijn glanzend huis  
Je hoeft geen rust en vrede te zoeken  
Je hebt ze nu - want je bent thuis.*

*Moeder  
Beelden glijden aan ons oog voorbij  
Jouw immense moed en innerlijke kracht  
Een nooit aflatende werklust dag en nacht  
Een zorgzame moeder en sterke vrouw*

*De tijd stond niet stil  
ongemerkt werd je oud  
maar je bleef om ons allen bekommerd  
een bron van geborgenheid*

*Zo laat elk leven zijn sporen na  
Wij willen ze volgen waar wij ook gaan  
Jouw liefde blijft in ons steeds leven  
en geeft ons kracht om verder te gaan.*