

Hoog prijst mijn ziel in de Heer en mijn
geest jubelt in God, mijn Verlosser. (Magnificat)



BLIJVEND AANDENKEN AAN

Zuster ANASTASIA

van de Gasthuiszusters te Turnhout

in de wereld

Maria, Anna, Ludovica VAN PELT

Geboren te Lichtaart	19-10-1882
In 't klooster getreden	5-4-1904
Gekleed	26-4-1905
Geprofest	16-5-1906
Overleden te Turnhout	3-7-1967

Zij is op ieder ogenblik voor ons allen een
stralend voorbeeld geweest van een volmaakte
Religieuze. Ze bereikte de gezegende ouderdom
van 84 jaar, en gedurende 62 jaar heeft ze God
en de lijdende evenmens gediend.

Zij had alles verlaten om Alles te vinden,
want de God van vrede en van de vreugde heeft
ze waarlijk gevonden. De laatste jaren heeft ze
stillekens aan het gezicht verloren tot ze hele-
maal blind werd. Maar lijden en beproeving
vermochten nooit haar levenslust te doven. Zij
wist dat het echte Kristendom maar begint bij
het van bloed druppelend kruis van de Heer.

Nu dat ze voor altijd het huis van God is
binnengetreden, aanschouwt ze in volle klaarheid
haar enig beminde Bruidegom; nu ziet ze in
al haar heerlijkheid de zoete lieve Vrouw, die
ze als Moeder vereerde; nu vertoeft ze bij
Paus Joannes, wiens goedheid ze evenaarde; bij
al haar medezusters en familieleden die haar
vooraf gingen.

Wij kunnen bij dit heengaan niet blijven
treuren. Goede Zuster Anastasia, wij loven God
voor uw voorbeeldig leven. Gij waart ons altijd
een spoorslag ten goede. Spreek nu daarboven
voor ons allen en voor onze toekomstige
Congregatie ten beste.

Geliefde Medezusters, gij weet hoe gelukkig ik
als kloosterlinge tussen u vertoefde. Ik dank
Eerwaarde Moeder en alle Zusters voor uw goed-
heid en geduldige zorgen. God moge er U om
lonen.

Beminde Familieleden, ik blijf U gedenken in
de hemel, bidt gij ook voor mij.

Dat zij in vrede ruste. Amen.

C. Maes-Beck & Zoon. - Begrafenissen.
Otterstraat 9, Turnhout. - Tel. 014/413.47