

Ten Paradijze geleiden U de engelen...
(Begrafenisgebed)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Charles - Louis VAN PETEGEM

echtgenoot van

Mevrouw Maria DROESBEKE

geboren te Sint Martens-Lierde, de 31 October 1903
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, de
9 September 1952.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Deze man, die wij biddend gedenken, is een goed echtgenoot en vader geweest ; eenvoudig, goedhartig en vreedzaam, opgebeurd en gediensstig, heeft hij voor het oog des Heren zijn levensbaan onberispelijk bewandeld.

Werkzaam bovenal, bleef hij voor zijn echtgenote een onvermoeibare steun en voor zijn kind een liefdevolle toevlucht, een troostvolle hulp.

Met een goed hart aanvaardde hij alles wat hem overkwam, bleef vol vrede en gelaten in het lijden en tegenspoed en verdroeg geduldig de zware lasten en ongemakken die hij gedurende zijn pijnlijke en langdurige ziekte te doorstaan had.

Zo is hij dan ook zacht en kalm heengegaan vol vertrouwen in God, gans onderworpen aan zijn H. Wil.

Duurbare echtgenote, geliefde dochter, hebt dank voor de liefde en de genegenheid waarmede gij mij dag en nacht, gedurende mijn langdurige ziekte hebt omringd. Vaartwel beste vader, broeders en zusters, gedenkt u mijner in uw gebeden ; zo blijven wij elkander beminnen tot dat wij allen opnieuw verenigd worden in het eeuwig Vaderland.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jaar en 7 quad. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie VAN PETEGEM, DROESBEKE,
PILAETE en DE VUYST,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.