

Het leven is ons gegeven om God te zoeken; de  
dood om Hem te vinden; de eeuwigheid om Hem  
te bezitten.

P. Nouet.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

## Pieter VAN PETEGEM

weduwnaar van wijlen Mevrouw

**Rachel Matthijs**

geboren te Sint-Martens-Lierde de 25 september  
1891, en godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
de 24 september 1961.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

---

De dood geeft de mens zalige lessen: zij leert  
hem hoe klein hij is voor God en hoe kort het  
leven is voor de eeuwigheid. H. Alf. Ligori.

Goed van inborst en rechtvaardig in zijn handel,  
genoot hij de achting van allen. Hij vond zijn  
grootste genoegen 'n dienst te bewijzen en telde  
vele vrienden.

Gelukkig hij die in het uur der dood zich de  
eervolle getuigenis mag geven van de wel gekwe-  
ten plicht, want voor Gods oordeel zal hij gerecht-  
vaardigd worden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, broeders  
en zusters, vaartwel. Hebt dank voor uw liefde en  
tedere zorgen en bidt veel voor mijn zielezaligheid

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in  
vrede ruste. 300 d. afl.



De familiën VAN PETEGEM,  
MATTHIJS,  
WEBBEGEERT,  
ANKAERT.

Zeer gevoelig voor de blijken  
van deelneming hun betoond bij  
het overlijden van hun teerge-  
liefde afgestorvene.

DANKEN U.