

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
neem op in uwe eeuwige liefde,

DE HEER

Raymond Van Petegem

weduwnaar van Zulma VEYS

geboren te St.-Pieters-Woluwe op
14 oktober 1908 en er godvruchtig
overleden op 24 februari 1990, gesterkt
door de H. Sakramenten.

—

Droom is 't leven, anders niet,
't glijdt voorbij gelijk een vliet,
die langs steile boorden schiet,
zonder ooit te keren.

d'Arme mens vergaapt zijn tijd
aan het schoon der ijdelheid,
aan een schaduw die hem vleit ...
Droevig! Wie kan 't weren?



Uw gebed was een grote hulp voor
onze dierbare overledene. Uw deel-
neming een ware troost voor ons.

Daarom danken U :

De families VAN PETEGEM,
VEYS,
SMITS en
HERNALSTEEN.

Begr. en funerarium Veiller, Tervuren