

†

« Diep in mijn hart is mijn geloof  
dat de Vrede komen zal ».

VROOM AANDENKEN  
aan Mevrouw

## Rosanne VAN PETEGEM

echtgenote van de Heer  
Ronny VAN STRIJTHEM

geboren te Sint-Maria-Lierde op 13 april 1946 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek  
« St-Elisabeth » te Zottegem op 15 november 1984,  
nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzal-  
ving ontvangen had.

---

« God, Vader van alle mensen, schenk rust aan  
haar, die evenals Uw Zoon vroegtijdig van de  
mensen werd gescheiden, en laat ons die achter-  
blijven gesterkt worden door de woorden van Je-  
zus, Uw Zoon, dat ieder die in Hem gelooft leven  
zal in eeuwigheid ».

Het leven van Rosanne werd uitgewist als een  
droom in de ochtend, op een ouderdom dat een  
mens nog veel van het leven mag verwachten. Zij  
heeft wel de vreugde, de innigheid en het geluk  
gekend om als wijze echtgenote en goede moeder  
man en zoon een aangename en gezellige thuis  
te bezorgen, waar ze na volbrachte dag- of  
schooltaak gaarne heen togen. Al te vroeg kwa-  
men sombere wolken het geluk van dit jong ge-

zin bedreigen, toen voor deze jonge vrouw haar  
gezondheid een ernstig probleem werd. Toch  
heeft ze voor haar omgeving moedig en hoopvol  
naar de toekomst toe geleefd. Ze ging wel troost  
en sterkte zoeken bij de grote volkshellige, Sint-  
Antonius, overtuigd van zijn machtige voorspraak  
bij de Heer.

Dierbare echtgenoot en liefste zoon, voor u heb  
ik geleefd, naar u beiden zijn veel van mijn be-  
kommernissen uitgegaan. Dank u om de vreugden  
die gij mij in mijn leven hebt verschaft en moge  
mijn levensbeeld in uw beider geest nooit verva-  
gen. Geert, mijn kind, treed met mooie innerlijke  
waarden uw toekomst tegemoet en moge God u  
zegenen en bewaren.

Beminde vader en moeder, dank u om de opvoe-  
ding die gij mij gegeven hebt, dank u om de  
voorbereiding op het volle leven die gij mij ge-  
schonken hebt, dank u omdat ik bij u altijd wel-  
gekomen was. Gaat met uw pijn en smart om  
mijn dood tot de Heer.

Beste schoonmoeder, vele uren hebben wij samen  
doorgebracht. Samen met u heb ik de pijn en het  
verdriet gedeeld bij het heengaan van Geert's  
grootvader. Samen hebben wij geleefd voor Ronny  
en Geert. Blijf gij mijn beeld en de herinnering  
aan mij levendig houden. Dank u om alles.  
Bid God voor mij en mijn gezin.

### Dhr Ronny en Geert Van Strijthem en familie,

danken U van harte voor de blijken van  
kristelijke deelneming bij het overlijden  
van hun teergeliefde.

