

Maria, die de moeder zijt,
van liefde en van barmhartigheid,
beveilig ons in elke nood
en vang ons op in 't uur der dood.



TOT ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

ZULMA VAN PETEGEM

weduwe van Mijnheer

CYRIEL DE POOTER

geboren te St Goriks-Oudenhove de 20 novem-
ber 1900, en godvruchtig overleden te Erwetegem
de 18 maart 1963.

Gesterkt door het H. Oliesel en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Heer, help ons dit plots afsterven te aanvaarden
Voor ons is het zo lastig maar voor haar een zachte
dood. In heel haar leven heeft ze moedig de krui-
sen aanvaard die de Heer haar overzond. Zeven-
tien jaar reeds stond ze alleen voor haar gezin. Ze
kende veel tegenslag maar niemand vermoedt hoe-
veel liefde ze aldus had verwekt in het hart van
haar kinderen.

In diepe ootmoed, aanvaarden wij de wil van

God de Vader. Ons leven is zo broos daarom moe-
ten de kristenmensen ernaar streven één te zijn in
de liefde. Over niets hoeven wij ons druk te maken
tenzij over dit ene: onze liefde tot God en tot on-
ze naaste.

Dierbare kinderen, nooit zult ge vergeten wat ik
voor u deed. Van uit de hemel waak ik over u
allen! Bid gij ook voor mij en voor mekaar. Dank
voor uw genegenheid, goedheid en zorgen.

Beste schoonzuster, familie en kennissen, dank
voor uw vriendschap en bid voor mij!

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)



Uw deelneming in het verlies van haar die ons
zo innig dierbaar was, schonk ons veel troost en
uw gebed was een kostbare hulp voor onze wel-
beminde overledene.

Hiervoor danken U van harte:

De familiën: VAN PETEGEM,
DE POOTER en
DE SMET.

Uitg. R. De Moor, koster, Dorp 16, Erwetegem