

Voorwaar, ik zeg U : heden zult gij met mij
zijn in het paradijs. (Luc. 23, 47)



BID VOOR DE ZIEL

van mevrouw

Mathilde Van Peteghem

weduwe van

MIJNHEER DÉSIRÉ VION,

geboren te Nederbrakel de 1 juni 1871 en er
onverwachts overleden de 14 april 1957,
gezalfd met het H. Oliesel.

Gedurende de Goede Week naar O. L. Heer
te mogen teruggaan is als een bijzondere genade
die God aan brave zielen voorbehoudt : terwijl
wij het lijden en de liefdevolle dood van onze
Goddelijke Zaligmaker voor ogen hebben, den-
ken we onvermijdelijk terug aan ons eigen lijden
en dood om ze te verenigen met het Hoogheilig
offer van onze Goddelijke Verlosser. Zo wordt
dan ons leven met al zijn lijden en beproeving
enkel een moeilijke doorgang, een Calvarieberg
waarop het Kruis des levens wordt gedragen.

Gelukkig de mens die verduuldig is, want na
het lijden hier op aarde zal God hem de kroon
schenken die Hij beloofd heeft aan deze die Hem
beminnen.

In al haar eenvoud was deze dierbare over-
ledene een verdienstelijk mens geworden om-
dat zij boven alles een goede moeder was met
een hart van goud : wat een zorg heeft zij ge-
dragen en wat een werk heeft zij verricht voor
haar gezin ! Enkel één verlangen kende zij : haar
kinderen welvarend en gelukkig, maar vooral
braaf en godvrezend te zien ! Dat alleen maakt
de ware grootheid van een goede moeder !

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, mijn dood overstelpt uw hart
met droefheid, doch troost U in de gedachte dat

ik me iedere dag goed voorbereide om zalig
te sterven. Ik dank U voor uw genegenheid en
zorgen in mijn oude dag ; U vooral mijn lieve
dochter bij wie ik de laatste jaren levensvreugde
mocht genieten, U dank ik in 't bijzonder.

Dierbare kinderen allemaal, mijn moederliefde
is echter niet gestorven ; van hierboven waak ik
over U allen en spreek voor U ten beste bij God,
de gever van alle goed. Gij op uw beurt ver-
geet mij niet maar bidt veel voor mij.
Tot weerziens bij O. L. Heer !

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



De families VAN PETEGHEM en VION

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.