



*Dankbaar voor dit leven  
bidden wij voor de zielerust van*

Mevrouw

## Martha VANPETEGHEM

weduwe van de Heer Marcus BRAÇQUEZ

*geboren te Zarren op 18 november 1911 en  
rustig van ons heengegaan te Roeselare  
op 20 september 1993,  
voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken.*

*Gewezen bestuurslid Kristelijke Bond der Gepensioneerden, Zarren*

*Haar broer, zusters, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten :*

*Valeer en Maria DE TEMMERMAN (t) - VANPETEGHEM en familie,*

*Maurits en Ginette VANPETEGHEM (t) - BERGER en familie,*

*Elza VANPETEGHEM,*

*Albert en Angèle VANPETEGHEM - DEBOU en familie,*

*de familie van wijlen Gustaaf en Elisabeth ALGOED - VANPETEGHEM,*

*Marcel en Nadine WYFFELS - VANPETEGHEM en familie,*

*de familie van wijlen Henri en Rachel LEPERCQ - BRAÇQUEZ,*

*de familie van wijlen Henri en Magdalena LAMOTE - BRAÇQUEZ,*

*Aloïs en Alphonsina BRAÇQUEZ (t) - DEDOELDER (t),*

*Aanverwant aan de families*

*VANPETEGHEM - CAPPELLE en BRAÇQUEZ - CAPPELLE,*

**Danken u voor uw blijken van medeleven.**

God, nu ik voor U sta, moe en hulpeloos na mijn lange levenstocht, heb ik één woord slechts te zeggen : "Dank U, God" Dank U voor al wat ik van U gekregen heb.

'n Hart om te beminnen, mijn echtgenoot, jaren terug ten hemel gevaren; mijn familie en vele vrienden, de mensen van de K.B.G., mijn arbeid in den vreemde, mijn dienst-baarheid voor medemensen. Dank U om alles wat ik iedere dag mocht zijn. Dank U, om zoveel vriendschap en goedheid.

Veel heb ik U niet te bieden, God, tenzij U terug te schenken wat Gij mij hebt gegeven. Als ik ommezie op mijn levensweg dan zie ik de mooie natuur die ik heb mogen ontdekken. Zie mijn vlijtige handen die kunstwerkjes maakten. Het gezellig samenzijn bij ontspanning of een babbeltje zo maar. Dan zie ik de dagen van vreugde en pijn. Gij gaf mij zon en grijze stormen. Mijn laatste levensjaren hebben alle krachten ontnomen.

God, ik mocht leven voor U en vele mensen. Ik kom U vragen verder te leven bij U. Zegen hen die Gij mij gaf om lief te hebben en bij mij bleven toen ik hulp ontbeerde. Laat hen verder leven gelukkig met elkaar.

God, ik kom tot U, moe en hulpeloos; aanvaard mij in Uw goedheid, en wat ik ooit misdeed, vergeef het mij.

Wij bidden voor haar in het geloof en vertrouwen dat zij rust zal vinden, bevrijd van alle onmacht. Moge zij het echte geluk kennen bij haar echtgenoot en dierbaren die haar zijn voorgegaan.

Heilige Maria, Martha heeft U gezocht, gevonden en geëerd, spreek voor haar ten beste.

*Rouwcentrum Geert Logghe Zarren - Tel. (051) 57 03 03*

*Andriëszij INGLBEEN Zarren - Tel. (051) 56 61 96*