

De Heer slaat niet zonder te zalven!



VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Anna-Alice VAN PEVENAEGE

weduwe van de Heer

ERNEST DE PESSEMIER

geboren te St.-Blasius-Boekel de 2 november 1904
en zacht in de Heer ontslapen te Zottegem
de 30 september 1968,
gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij danken U, Heer, voor deze mens die zo nabij en dierbaar was en die nu is weggefallen uit onze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan en voor het vertrouwen en de vrede die zij heeft gebracht.

Wij danken U dat zij door haar lijden, gehoorzaamheid heeft geleerd, en dat zij, zo vergankelijk als zij was, een mens geworden is om van te houden.

Wij bidden U dat wij, die allen met haar verbonden waren, nu ook, omwille van haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

En mogen wij in die samenhangigheid, en in alle vriendschap en vrede op aarde, de beloften herkennen dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.

Wil nu de goedheid hebben de Vier Akten te bidden.

Drukkerij Melckebeke Zottegem

De Heer en Mevrouw Raphaël De Pessemier-Troncquo,
De Heer en Mevrouw Noël De Pessemier-De Staercke en kind Ann,
De Heer en Mevrouw Germain Van Oortegem-De Pessemier en kind Kris,
De families Van Pevenaeghe, De Vos, De Pessemier en De Vleeschouwer

danken U voor uw troostende blijken
van deelneming en gebeden.