

Ontferm U Heer, ontferm U over ons !

†  
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Hortense VAN PEVENAEGE**

weduwe van Camiel DE BOCK

geboren te St-Blasius-Boekel de 13 januari 1890  
en er plots overleden de 22 maart 1972.

Voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Lid van de Confrerie van de H. Blasius en van  
het pauselijk Missiewerk van de Voortplanting  
van het Geloof.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Met de dood van Hortense verdwijnt uit ons  
midden een vreedzame, opgeruimde en vriendelijke vrouw.

De dierbare overledene was een eenvoudige en brave huismoeder die indertijd samen met haar man-zaliger veel heeft gewerkt voor haar groot gezin. Nu genoot ze van een schone oude dag omringd door kinderen en kleinkinderen die haar zeer genegen waren. Goedhartig als ze was, was ze wederkerig zeer goed voor hen. Het zal haar dan ook wel veel pijn gedaan hebben toen haar, nog niet zo lang geleden, drie kinderen van de zeven ontvielen. Dit kruis en andere beproevingen konden haar geloof niet aan het wankelen brengen.

Want diepgelovig als ze was, kwam zij, zo lang haar gezondheid het toeliet, regelmatig naar de

zondagsmis. In haar doodsbed vond men haar paternoster terug. Mogen we niet verhoppen dat Hortense, die zo dikwijls heeft gebeden: «bid voor ons, nu en in het uur van onze dood...» niet onvoorbereid vóór de Heer is verschenen, al is ze dan ook plots overleden?

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de vele zorgen en genegenheid. Wees trouw aan het geloof van uw vader en moeder, gedenk ons beiden in uw gebed en zondagsmis.

Beste verwanten en geburen, u dank ik eveneens voor uw genegenheid.

Aan allen vaarwel en tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

H. Maria, moeder Gods, bid voor ons !

Voor uw bliken van genegenheid en gebeden danken u

de kinderen en kleinkinderen van wijlen  
Camiel en Hortense  
DE BOCK-VAN PEVENAEGE.