

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Albertine, Maria
VAN PEVENAEYGE**

echtgenote van

de Heer Robert VAN LIERDE.

Geboren te Schorisse op 20 augustus 1917 en godvruchtig overleden te Everbeek (St.-Maria) op 18 mei 1982, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft om te leven gelijk hij wenste te sterven.

Deze dierbare overledene is gestorven, betrouwend dat de Heer haar voor het vele schone en goede in haar leven zou belonen en haar opnemen in Zijn eeuwige goedheid. De

Heer zelf toch heeft gezegd: « Wat gij voor hen hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan, kom binnen in het Rijk der Hemelen ».

Beminde echtgenoot, dochter, vrienden en kennissen, ik dank u voor al de toegewijde zorgen en uw genegenheid. Moge de Heer er u om lonen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families :

VAN LIERDE, VAN PEVENAEYE,
DE TEMMERMAN, VERSMISSEN,

danken U voor de blijken van deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergelynst, Everbeek