

Zalig die in de Heer sterven.  
Zij rusten uit van hun moeiten.  
Hun verken vergezellen hen. (Apoc.)

†

Biddend gedenken wij Mevrouw

**Bertha, Eugenia, Maria**

**VAN PEVENAEYGE**

weduwe van de Heer

**Richard, Arthur BAUWENS,**

geboren te Schorisse op 15 maart  
1910 en godvruchtig overleden te  
Ronse op 12 oktober 1981,  
voorzien van Kristus in Zijn  
HH. Sakramenten.

Na een lange ziekte en veel lijden  
is moeder teruggekeerd naar haar  
Schepper en Vader. We bewaren van  
haar het beeld van een zorgzame en  
liefdevolle moeder.

Zorgen en goed zijn was haar le-  
vensdoel. In haar leven heeft zij veel  
gewerkt en veel gepresteerd. Haar  
gezin lag haar nauw aan het hart.  
Zolang zij maar enigszins kon heeft  
zij zich voor hen allen ingezet en hen  
bemoederd. Het vroegtijdig heengaan

van haar echtgenoot betekende voor  
haar een zware slag en een groot  
verlies. Ook lichamelijk lijden en  
ziekte bleven haar niet gespaard.  
Moedig heeft zij haar kruis gedra-  
gen.

Spijts alles heeft ze toch een ge-  
lukkige oude dag gekend midden  
haar kinderen en kleinkinderen. In  
de stilte van de huiskring bad zij re-  
gelmatig de rozenkrans en haar da-  
kelijkse gebeden.

Wij geloven dat God haar nu zal  
opnemen, na al haar lijden en zor-  
gen in het hemels Vaderhuis. We  
geloven dat zij nu verder met vader  
waakt over ons allen.

« Heer, wees goed voor uw over-  
leden dienares ».

De families Van Pevenaeyge,  
Bauwens, De Temmerman, Morre,

danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel  
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel